

IM GERT ZWARTJES

(Dordt Centraal 26-07-23 overlijdensbericht)

Afgelopen weekend is, toch vrij plotseling, ons erelid Gert Zwartjes overleden. Gert is 79 geworden en was alom zeer gerespecteerd als 'verbindend schaker'. Schaakclub Dordrecht heeft Gert in het 'ere-bestuur' aller tijden staan als de langst zittende voorzitter en leeft enorm mee met zijn vrouw en verdere familie. Uiteraard zal binnenkort een IM verschijnen in het Digitale Clubblad. Wie wil kan en mag daarvoor gegevens aanreiken bij de schrijver dezes of het bestuur. *(Ton Slagboom Website SCD).*

DORDRECHT - Erelid van schaakclub Dordrecht, Gert Zwartjes, is op 79-jarige leeftijd overleden. Hij was twee periodes bij de schaakvereniging voorzitter. Gert was een geboren diplomaat. Daarom kon in bijzondere tijden altijd een beroep op hem worden gedaan. Hij kon in wijsheid met alle mildheid die daarbij paste de juiste woorden vinden. Hij hechtte ook aan goede contacten met andere regionale schaakclubs en draaide mee in de regionale schaakcommissie.



Voorzitter	G.Zwartjes	11
Secretaris	W.Klootwijk	24
Penningmeester	B.Sitton	13
WL Intern	H.J.Timmermans	23
WL Extern	S.W.A.Kelder	26
Adjunct / Secr.	T.Slagboom	15
All time bestuursjaren SCD		19

Bestuurslid van de club Dordrecht, Ton Slagboom, typeert de bijzondere positie van Gert Zwartjes in de schaakgeschiedenis op de volgende wijze: „Gert zit in het erebestuur van alle tijden." De vereniging - die in 1888 werd opgericht - zal op de eigen website binnenkort een in memoriam plaatsen om de grote betekenis van het erelid onder woorden te brengen.

Gert was vooral een plezierschaker, die de denksport zag als middel tot sociaal contact. De zogeheten Elorating, die het schaalniveau van een speler aanduidt, boeide hem duidelijk minder. Schaken gaf immers vooral ook een mogelijkheid om mensen te ontmoeten. Hij begon in de Hoeksche Waard bij de vereniging het Springende Paard in Puttershoek. Bij zijn verhuizing naar Dordrecht werd hij prominent lid van Groothoofd. Deze vereniging werd in 2002 geïntegreerd in schaakclub Dordrecht.

Daar liepen de kwaliteiten van Gert direct in het oog ook als het over de huisvesting van de vereniging ging. Bij de dagclub op de 64 velden op donderdagochtenden in dienstencentrum de Klockelaer werd hij ook al snel een van de drijvende krachten om het schakend samenzijn in vooral plezierige sfeer blijvend toekomst te geven.

Tekst Hans Berrevoets Dordrecht.net / Foto uit nalatenschap Jack de Ruyter via Hans v.d. Beukel / Ton Slagboom

Hans Berrevoets laat desgevraagd weten Gert vooral te willen herinneren als een schaakdiplomaat. „Hij zocht verbindingen en dan is het niet vreemd dat schaakclub Dordrecht hem zelfs twee periodes als voorzitter meemaakte." Hans vroeg hem veertien jaar geleden om mee te doen aan de regionale schaakcommissie waarin Zwijndrecht, Sliedrecht en De Willige Dame al contacten onderhielden.

Gert deed op pragmatische gronden graag mee. Ik vroeg hem: heeft het bestuur van Dordrecht dat zo ook besloten? Het is belangrijker dat het gebeurt, zo zei Gert met die glimlach die zijn karakter ook tekende.. Voor de kas van Dordrecht was zijn meedoen ook positief. Het geld dat niet als reserves nodig was, werd door de penningmeester van de schaakcommissie overgemaakt aan de vier clubs."

Door samenwerking droeg Dordrecht enige tijd het Pank Hoogendoornstoernooi. Gert was ook een sleutelfiguur jarenlang bij het dagschaak in de Klockelaer. Hij zag deze donderdagochtend club als een evt. kweekvijver voor nieuwe clubleden en als een ontmoetingsplek om mensen in contact te houden met de schaaksport.

Voor Dordrecht is dus wederom een erelid in een ander weten over gegaan...

Gert Zwartjes (60 jaar KNSB lid nr. 8140847) lidmaatschap SCD start 01-08-2002, erelid 07-09-2016

1.	1958 - 1963	5 jaar	Apeldoorns Schaakgenootschap
2.	1964 - 1972	9 jaar	Springend Peert Puttershoek
3.	1978 - 2002	25 jaar	Groothoofd Dordrecht
4.	2002 - 2023 +	21 jaar	Schaakclub Dordrecht (erelid)



Ik was ongeveer 6 jaar en leerde van mijn vader schaken. Mijn oudere broer ging mij vooraf en op ongeveer 14-jarige leeftijd kwam ik op mijn eerste schaakclub: **Apeldoorns Schaakgenootschap**. Let op: het woord genootschap gaf al aan dat je tot de elite diende te behoren.

Na diverse verhuizingen na de pubertijd etc. kwam ik uit voor schaakvereniging Het **Springende Peert** uit Puttershoek. Daar was gezelligheid maar ook prestatie troef. Bij deze vereniging werd ik gekozen tot voorzitter. Was erg leuk in zo'n kleine club van ongeveer 25 leden. Heb er veel geleerd zowel op bestuurlijk als op schaak - technisch niveau. Het Springende Peert is echter niet meer omdat er te weinig schakende leden overbleven.

Na een aantal schaakvrije jaren trok ik toch weer de stoute schaakschoenen aan om lid te worden van **Groothoofd**. Was wel even wennen maar kreeg het toch erg naar mijn zin in dat gebouw in het uiterst smalle straatje de Muys van Holystraat, zijstraat van de Albert Cuypsingel.

Omdat ook deze vereniging kleiner en kleiner werd, werd Groothoofd ingelijfd door de grotere broer, **Schaakclub Dordrecht** in 1995. De in- en externe wedstrijden werden in die tijd gespeeld in het Johan de Witt Gymnasium aan het Oranjepark. De speelzaal bestond uit twee zalen die op verschillend niveau waren gelegen. Na verloop van tijd mocht je nog roken in de onderste zaal, maar niet in de hoger gelegen zaal. Ik weet nog dat ik in de rookzaal speelde tegen Dik Groot die tijdens het roken van een dikke sigaar tijdens de partij grote hoeveelheden rook in mijn gezicht blies (hij zal het niet met voorbedachten rade hebben gedaan). De uitslag van deze partij is me ontschoten.

In het laatste jaar van het Gymnasium werd ik gekozen tot voorzitter en ik heb dit altijd ervaren als een belangrijke gebeurtenis. Ik weet ook nog hoe dit in zijn werk ging. Anton van Bokhoven trad af en Peter van der Laars (later erelid) vroeg aan mij of ik interesse had om in het bestuur te komen. Enfin, zo is dat dus gekomen. Na een jaar moesten we of heel veel meer contributie betalen of een andere locatie zoeken. Na een gesprek met de adjunct-directeur samen met Henk Timmermans dat op helemaal niets uitliep kozen we voor een andere locatie die gevonden werd in de Hans Petrischool aan de Krispijnseweg. Het was er erg gezellig en daar werden diverse partijen tot in de kleine uurtjes gespeeld. Maar ook daar moesten we het veld ruimen: de school moest zich bezighouden met lesgeven en mocht om de een of andere reden geen ruimte meer bieden aan verenigingen. Dus weer op zoek naar een ander speellokaal. Die vonden we in de kantine van een vereniging waar keiharde muziek gemaakt werd, Jubal aan de Jan Ligthartlaan. Maar ook daar kwam een eind aan. Door diverse strubbelingen kozen we al na een jaar het hazenpad. Na veel gepuzzel over de diverse mogelijkheden zijn we in 2012 beland op onze huidige plek, De Crabbehoeve, We zijn er warm onthaald en de sfeer in de drie 'huiskamers' was overweldigend. Door de uitstekende bediening, de gunstige prijzen van de koffie en de drankjes en de gezelligheid is het prima toeven op deze plek, We krijgen alle medewerking van de leiding en niet te vergeten het bedienend personeel om hier heel, heel lang te blijven.

Na tien jaar voorzitter te zijn geweest van schaakclub Dordrecht dacht ik dit te gaan beëindigen, maar onvoorziene omstandigheden bepaalden dat ik er nog een jaar aan vast heb geplakt. Na elf jaar als voorzitter in een prima functionerend bestuur te hebben gezeten werd ik benoemd tot erelid en ik vond dit een prachtig einde van mijn bestuurlijke activiteiten. In het vierde team van schaakclub Dordrecht speelde ik menige bondswedstrijd. De sfeer in dit team was uitstekend en heel veel schakers wilden heel graag deel uitmaken van dit fantastische team. Op dit moment schaak ik ook al weer een flink aantal jaren bij schaakgroep De **Klockelaer** aan de Tak van Poortvlietstraat. Ook dit is erg leuk, onder anderen door het feit dat de sfeer erg gemoedelijk is tussen de oudjes, waar ik ook deel van uitmaak en ... we spelen de partijen donderdagmorgens zonder klok, waardoor er meer gelegenheid is voor een sociaal praatje. Ik hoop met deze schaakontboezemingen een kleine bijdrage te hebben geleverd aan 130 jaar Schaakclub Dordrecht. *Gert Zwartjes, Dordrecht, 12 januari 2018*