

In Memoriam Kees van 't Land (1943 – 2024)



Afgelopen vrijdag, 8 maart, mochten wij Kees de laatste eer bewijzen in zijn woonplaats Oud-Beijerland. In de R.K.-kerk St. Antonius van Padua werd de Eucharistieviering gehouden waarna de begrafenis in besloten kring plaatsvond op de begraafplaats achter de kerk. Daarna was er gelegenheid tot condoleren en om elkaar te ontmoeten in het Parochiecentrum. Velen hebben aan deze viering deelgenomen. Aan het eind van de dienst mochten zijn vrouw Ellen en dochter Monique het traditionele houtenkruisje ophangen bij de ingang van de kerk. Dit ter blijvende nagedachtenis.

Persoonlijke herinneringen

Voor zover het mij bijstaat waren wij beiden als jongeling lid van de schaakvereniging Hillegersberg in Rotterdam. Kees verrichtte daar ook als jonge student Economie vrijwilligerswerk. Al vrij snel stopte ik tweede helft zestiger jaren met schaken om pas ruim 30 jaar later weer terug te keren. Kees ging door en na zijn verhuizing naar Oud-Beijerland richtte hij daar een schaakclub op. De regio Hoeksche Waard kende 5 schaakverenigingen, er bleven er twee over te weten SV Numansdorp en SV Oud-Beijerland. Deze twee fuseerden en de nieuwe vereniging kreeg de naam SV Hoeksche Waard gevestigd in Numansdorp. Kees bleef zijn schaakvereniging tot het einde trouw. Gelukkig heeft hij nog mogen meemaken dat het weer crescendo gaat met het schaken en ook met zijn vereniging.

Het moet 2004 of 2005 geweest zijn dat wij elkaar weer hebben ontmoet. Drie schaakverenigingen gingen fuseren: Hillegersberg, Schiebroek/Westen-Regina en NRSG Wilhelm Steinitz.

Izak Stolk, oud-voorzitter van Schiebroek/Westen-Regina, was ook penningmeester van de RSB. Hij had veel werk gehad aan de voorbereidingen van de fusie en daar hij mij aangaf dat hij wilde stoppen met het penningmeesterschap, zijn termijn zat er ook bijna op, moesten we op zoek naar een vervanger. Geen eenvoudige opdracht om voor Izak een opvolger te vinden. Naast een uitstekende penningmeester was hij ook mijn vertrouwensman en gewaardeerd lid van het RSB-bestuur.

Zo nodigde ik Kees uit de plaats in te nemen van Izak. Na enkele gesprekken konden we Kees voordragen als onze nieuwe RSB-penningmeester.



Kees was financieel directeur bij een afvalbedrijf geweest en had in deze sector nog enkele adviesfuncties. Ook was hij penningmeester van de kerk. Over zijn werkzaam leven grapte hij vaak: "Als ze mij vroegen wat ik in het dagelijks leven deed dan antwoordde ik dat ik vuilnismansman was".

Kees en zijn vrouw Ellen waren erg gastvrij en vele RSB-bestuursvergaderingen werden bij hen thuis in Oud-Beijerland gehouden. Dit werkte positief uit voor de sfeer en voor de samenwerking in het bestuur. Kees was de schaker, Ellen de bridger in de familie.

Zo nam Kees snel de plaats in van Izak en werd hij mijn vertrouwenspersoon in het bestuur. Beiden kijken we met plezier terug op onze bestuursperiode.

Bijzonder waren altijd de RSB-vergaderingen met de vertegenwoordigers van de verenigingen. De vereniging is de hoogste vorm van democratie en de leden zijn de baas. Kees had altijd weinig slaap nodig en zo mailden we elkaar soms diep in de nacht over zaken die aan de orde moesten komen. In 2007 boekten we een record qua aantal

aanwezig en lengte van de vergadering. We hadden een spannende agenda dus daar zou veel discussie over komen.



De vergadering werd bij hoge uitzondering zeer druk bezocht en er was ook een vertegenwoordiger uit het KNSB-bestuur. De vergadering liep die avond uit tot na twaalfen omdat we de agenda wilden afmaken. We kregen als bestuur niet in alles ons zin en er kwam kritiek dat de vergadering zo lang duurde. Alhoewel we met voldoening terugkeken bleef onze grote zorg over het blijvend dalende ledental en het wegvallen van verenigingen. Gelukkig lijkt hierin nu een kentering te komen.

In 2008 werd Kees als een van de eersten lid van De SchaaK Veste, een nieuw experiment. Hij bezocht o.m. onze activiteit "Tasting", wijn en kaas proeven, met muziek van een doedelzakspeler, en schaken. Dit op een mooie locatie.

Toen de KNSB in bestuurlijk lastig weer verkeerde zijn we beiden lid geweest van de Financiële Advies Commissie van de KNSB. Samen reisden we naar de vergaderingen. Na mijn vertrek in 2009 is Kees langer aangebleven en is alles gelukkig op zijn pootjes terechtgekomen. Ook hier werd zijn inbreng zeer gewaardeerd.

In 2009 traden onze nestor Kees van der Waal (Kees sr.) en ik af als bestuurslid. Kees jr., zoals hij genoemd werd, nam de honneurs bij het afscheid waar.



Na onze bestuursperiode hielden we contact, kwamen we elkaar tegen tijdens de RSB-competitie en vroeg ik hem nog weleens om advies. Wij ontmoetten elkaar ook bij bijzondere gelegenheden. Zo'n bijzondere gelegenheid was bijvoorbeeld het behalen, door onze oud-bestuurder Ronald Damhuis, van de doctorstitel aan de 100-jarige Erasmus Universiteit op 17 oktober 2013. Ronald is arts-onderzoeker bij het Integraal Kankercentrum Nederland maar was tot dan toe voor ons meer bekend van zijn geestige en vrolijke columns op de RSB-site waarin hij schakers en schaakverenigingen op een positieve manier op de hak nam.

Vaarwel Kees!

Waardevolle herinneringen aan een goed bestuurder en aan een warm en vriendelijk mens blijven over.

Moge Kees, na drie maanden goed verzorgd te zijn in een hospice in Zuid-Beijerland, nu in vrede rusten.

Tot slot wensen wij Ellen, kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe bij het verwerken van dit grote verlies.

Teun Koorevaar

Oud-voorzitter RSB (2002 – 2009)

Foto's wijlen Ab Scheel (1941 – 2015)